

Trädgårdsresa till Kinnekulle

Tisdagen den 28 juni 2022

Avresa: Flatön kl 07.00

I trakterna runt Kinnekulle finns det många gröna oaser, vi ska besöka ett par av dem. Den första trädgården vi besöker är en stor rosenträdgård som ligger belägen med utsikt över vidsträckt jordbrukslandskap. Innanför den stora grinden möts vi av en lång rosenpergola som sprider en fantastisk doft som går direkt in i själen. Här finns framför allt engelska och gammeldags buskrosor. I trädgården serveras kaffe och smörgås. Med rosendoften färskt i minnet åker vi vidare.

Bussen styr mot Hällekis Säteri där vi besöker parken med den långa perennrabatten. Vi går runt på egen hand under besöket. Här finns det även ett galleri.

Dagens lunch äter vi på restaurang Kinnekullegården som ligger vackert uppe på berget Kinnekulle. Utsikten här är milslång och helt fantastisk.

På väg mot den sista privatträdgården stannar vi till och besöker Melldala Trädgård som är en fin plantskola med en visningsträdgård.

Sista besöket för dagen blir i en trädgård där det från början bara fanns fruktträd, potatis- och grönsaksland. Efter ett generationsbyte fick grönsakerna ge plats åt en trädgårdsamatörs brinnande lust och iver för ovanliga träd, buskar och perenner. Nu är den kuperade trädgården en lummig oas fylld av trädgårdskärlek utan gränser. Vi serverar busskaffe och baguette innan hemfärd.

Hemkomst kl 21.00

I resans pris ingår en flaska vatten ombord på bussen, förmiddagsfika med smörgås. Dagens lunch, soppa, varmrätt, måltidsdryck, kaffe och kaka. Busskaffe med baguette.

Pris: 895 kr (betalas på bussen med swish, priset gäller om vi blir minst 35 deltagare)

Sista anmälningsdag - 17 juni till foreningen@flaton.se

Skriv "KINNEKULLE" i ämnesraden.

Skriv namn, telefonnummer, ev. matallergi eller vegetariskt alternativ för alla som ska åka med.

